

Kunst &
CULTUUR
ROUTE



VAN SCHUTTER TOT
vrijbuiters

GOUDA





Binnenstad >BUITEN DE POORTEN<

Als vrijbouter in de middeleeuwen was het rijke stadje Gouda goud waard. Tenminste, als je door de poorten werd binnengelaten. Vanaf het groene platteland, gescheiden door de rivieren de Gouwe en de Hollandse IJssel, mocht je in tijden van vrede en welvaart door de stenen stadspoorten naar binnen. Maar in tijden van onrust nam de Schutterij de overhand, werden de poorten gesloten en stond je buiten in de kou. Op die plek aan de rand van de stad ligt nu GOUDasfalt, een industrieel terrein waar zowel vrijbouters als kunst- en cultuurliefhebbers te allen tijde welkom zijn.

Een grote kraan, roestige stellages en een dikke laag asfalt verraden de vroegere industriële functie van het GOUDasfaltterrein. Fotograaf Jaap van den Berg en beeldend kunstenaar Mieke de Haan gebruikten het gebied van de voormalige koudasfaltcentrale als inspiratiebron voor hun project 'Industrieel landschap: Notities over de natuur die terugneemt'. Dwalend over het beton verbazen zij zich over de bloeiende vlinderstruiken op het asfalt en de mossen op de stugge stenen. De natuur gaat geduldig haar gang, terwijl het terrein zo in beweging is.

Sinds 2016 geeft het burgerinitiatief Stichting GOUDasfalt het terrein een tweede leven en werken er kunstenaars en ondernemers, vinden er food- en dancefestivals plaats en kunnen inwoners uit de wijde omgeving elkaar ontmoeten op het stadsstrand. Initiatiefnemer Peterpaul Kloosterman: Wij besloten om van koud asfalt GOUDasfalt te maken.' Dat is de stichting goed gelukt, en daardoor sta je nu buiten de poorten van Gouda niet meer in de kou, maar op een bruisend terrein. Een mini stadje met een gouden rand.



Gouda



IN TIJDEN VAN OORLOG HAD DE SCHUTTERIJ HAAR HANDEN VOL;
NIET ALLEEN MET HET VERDEDIGEN VAN DE STADspoorten,
MAAR OOK MET POSEREN.

MUSEUM GOUDA

Stad en land worden in Gouda deels door water gescheiden, maar blijven onlosmakelijk met elkaar verbonden. In tijden van vrede werden kooplui en kunstenaars van heinde en verre hartelijk onthaald. In tijden van oorlog kon je zomaar eens de vijand zijn, en moest je vrezen voor de Schutterij.



Wandelroute met:
GPS, knooppunten, QR-codes,
uitprintbare routebeschrijving,
smartphoneproof en Struin- en
Vorspunten

GOUDA



Lengte van
de route: 5 km

- Struinpunten
- Vorspunten

> VAN SCHUTTER TOT VRIJBUITER <

STRUIN- EN VORSPUNTEN LANGS DE ROUTE

STRUINPUNTEN

1. Galeriewinkel AnderZ & Nico van Eijk plateelspecialist, Wilhelminastraat 52, www.nicovaneijk.nl
2. Restaurant LF Gouda, Hoge Gouwe 189, www.lfgouda.nl
3. IJsselhuis Museumhavencafé, Schielands Hoge Zeedijk 1, www.museumhavencafe.nl
4. Museum Gouda, Achter de Kerk 14 en Oosthaven 9, www.museumgouda.nl
5. Hans den Hollander Prints, Lage Gouwe 24, www.hansdenhollander.com

VORSPUNTEN

- A. Chocoladefabriek (bibliotheek, archief, eten & drinken), Klein Amerika 20, www.chocoladefabriekgouda.nl
- B. De Doelen (tot 1795 gebouw van schuttersgilde Sint Joris), Lange Tiendeweg 93
- C. Onze Lieve Vrouwetoren (atelier), Vrouwesteeg 34.
- D. Cultuurhuis Garenspinnerij, Turfsingel 34a, www.cultuurhuisgarenspinnerij.nl
- E. GOUDasfalt (broedplaats voor vrijbuiters), Gouderaksedijk 36, www.goudasfalt.nl
- F. Mallegatsluis en Museumhaven, de Vest.
- G. Firma van Drie (podium voor kunstenaars), Achter de Kerk 13, www.firmavandrie.nl

Aan deze wandelroute zijn niet alleen Struinpunten (activiteiten), maar ook Vorspunten (streekverhalen) verbonden. Deze zijn te vinden op www.struinenenvorsen.nl/routes/van-schutter-tot-vrijbuiters



Waar het vroeger een Lichtfabriek was, is het nu eten, drinken en feesten wat de klok slaat. Geniet van het industriële erfgoed in de historische binnenstad van Gouda. Voel de energie van toen, vertaald naar het nu!



Mallegatsluis - Van oudsher de toegangspoort naar de Goudse binnenstad.



Catharina Gasthuis Gouda: van krankzinnigenhuis tot kunstpand en museum.



Van schipperswachtkaal tot museumhavencafé Het IJsselhuis waar streekproducten zoals bier en gans met passie bereid en geserveerd worden.



Schilderen in de buitenlucht - Corry Kooy schilderde de prachtige Museumhaven.

> OVER DE ROUTE <

In Gouda zijn de sporen van de geschiedenis nog altijd merkbaar in de omgeving. Wandelend in en om de stad ontdek je gebouwen met historie. Sommige dienen inmiddels een ander doel, maar van andere maken we vandaag de dag nog net zoveel gebruik als in het verleden.

Smalle sluisen, volle glazen

Een voorbeeld daarvan is het Museumhavencafé bij de Mallegatsluis. Tegenwoordig strijk je hier neer tussen de Gouwenaren voor een kop koffie, glaasje bier of een bitterbal. In het verleden waren het de schippers die het café aan de kade bevolkten. De sluis was

smal en daardoor konden er maar mondjesmaat boten passeren. Dat vond de uitbater van het IJsselhuis helemaal niet erg, want de schippers vulden hun tijd in het wachtlokaal met dranken en versnaperingen.

Gezellig druk

Ook tegenwoordig verblijven de Gouwenaren en bezoekers graag in de stad. Bij Firma van Drie, gevestigd in een ruim twee eeuwen oud

pand, wordt plaats geboden aan professionele kunst: een echte broedplaats voor talent en een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en hun publiek. Firma van Drie sluit zich ook aan bij drukbezochte Goudse evenementen zoals de Open Atelier Route, de Keramiekdagen en Open Monumentendag. Wie graag een dansje waagt, kan in mei terecht bij hét dancefestival van Gouda: Riverdale Festival.

Bierbrouwers

Het water in de grachten van Gouda werd niet alleen gebruikt om over te varen, maar ook voor het brouwen van bier. Door de goede kwaliteit van het water werd er veel bier gebrouwen én gedronken. Deze traditie wordt langzaam hersteld.

Nog meer tips voor Kunst & Cultuur in en om Gouda:

www.beeldenmeer.nl

www.chocoladefabriekgouda.nl

www.cultuurhuisgarensponnerij.nl

www.drukkerswerkplaats.nl/minisymposium-erasmus-en-zijn-drukkers

www.firmavandrie.nl

www.goudasfalt.nl

www.goudsegidsengilde.nl

www.miekedehaan.nl

storytrail.nl/stadswandeling-gouda

www.waaromgaathetgoedinjeleven.nl

welcomingouda.nl

zottezaterdag.nl

De Kunst & Cultuur Route 'van schutter tot vrijbouter' maakt deel uit van in totaal 8 Kunst & Cultuur Routes in het Groene Hart, alle met een eigen thema. De 8 routes zijn gebundeld in een handzaam boekje, verkrijgbaar bij alle deelnemers aan de routes, toeristische informatiepunten en VVV's.

Het boekje is ook te downloaden via www.struinenenvorsen.nl/downloads

Uitgave van Struinen en Vorsen

www.struinenenvorsen.nl

secretaris@struinenenvorsen.nl

Coördinatie en concepting

Streekadvies 't Laage Land, Gouderak

(Anita van der Vliet, info@streekadvies.nl)

i.s.m. het routeteam

(Nel Steenberg, routessv@gmail.com en

Ria van der Werf, webmaster@struinenenvorsen.nl)

Tekst, vormgeving en cartografie

Grafically, Reeuwijk (studio@grafically.nl)

Fotografie

Grafically, Museum Gouda en Corry Kooy

december 2018

Mede mogelijk
gemaakt door:



provincie **HOLLAND**
ZUID