

Kunst &
CULTUUR
ROUTE



VAN BEWONER TOT
verhalenverteller

HAASTRECHT





Struikelen

>OVER DE STREEKFIGUREN<

In Haastrecht lijkt het wel of je struikelt over belangrijke figuren. Van schaatsers als Hein Vergeer en Leo Visser tot nobele dames als Wilhelmina van Pruisen en Paulina le Fèvre de Montigny - Bisdom van Vliet. En dat allemaal in een knus Hollands plaatsje met een bruisend cultureel centrum: Theater Concordia.

Theater Concordia diende voor kunst- en sportverenigingen, maar ook als ziekenzaal en disco. 'Tegenwoordig is het een theater en dorpshuis', vertelt bestuurslid Simone Abel. 'Maar wat het meest tot de verbeelding spreekt, is toch wel de grondlegster.' Paulina Bisdom van Vliet legde de eerste steen van Concordia in 1900 en vlak voor haar dood maakte ze een testament aan. Hierin staat dat het huis een museum moest worden in de oorspronkelijke staat.

Deel twee van Paulina's testament is nog geheim, het mag pas honderd jaar na haar dood worden geopend. Simone: 'Dat is bijna, in 2023. We gaan het groots aanpakken, zo komt er een musical over haar.' En wat er in staat? Daar wordt flink over gespeculeerd.

Haastrecht heeft een sprekende historie, vooral voelbaar tijdens het jaarlijkse Verhalenfestival georganiseerd door de Verhalencompagnie. 'Bij Verhalen tussen Oud en Nieuw komen er meer dan 250 man uit heel Nederland,' zegt organisatrice en verhalen-

vertelster Gerda Hoogendijk. 'Luister naar sprookjes en mythes, levensverhalen of verhalen van deze streek tot wat Eskimo's vele generaties hebben doorgegeven.' Voor een goed verteld verhaal loop je van de ene historische locatie naar de andere, van huis-kamer tot Concordia en van atelier tot Museum Paulina Bisdom van Vliet. Laat het verleden van Haastrecht tot de verbeelding spreken en bezoek, zeker in de decembermaand, het stadje.



Haastrecht



DE VERHALEN ZIJN NIET ALLEEN STRELEND VOOR HET OOR,
MAAR DOOR DE PRACHTIGE LOCATIES OOK EEN LUST VOOR HET OOG.

MUSEUM BISDOM VAN VLIET

Het knusse Haastrecht heeft nooit stilgestaan. In bevlogen tijden regeerde familie Bisdop van Vliet over het land en over het ijs raasden legendarische schaatsers als Hein Vergeer en Leo Visser. En het Hollandse stadje schudt op zijn grondvesten tijdens het Verhalenfestival.



Wandelroute met:
GPS, knooppunten,
QR-codes, uitprintbare
routebeschrijving,
smartphoneproof
en Struinpunten.

Rondje dorp 2,1 km.
Rondje polder 6 km.

--- Inkorting route



Toeristisch Overstap Punt



Struinpunten



Wandelknooppunten

> VAN BEWONER TOT VERHALENVERTELLER <

STRUINPUNTEN LANGS DE ROUTE

1. Theater en Grand Café Concordia,
Concordiaplein 1, www.theaterconcordia.nl
2. Gemaal de Hooge Boezem achter Haastrecht,
Hoogstraat 31, www.facebook.com/gemaalhaastrecht
3. Arjan van der Eijk, de echte bakker,
Grote Haven 48, www.arjanvandereijk.nl

4. Het Witte Hof,
Hoogstraat 152, www.hetwittehof.nl
5. Museum Paulina Bisdom van Vliet,
Hoogstraat 166, www.bisdomvanvliet.nl
6. Boezemmolen no. 6,
Oost-Vlisterdijk 1, www.boezemmolen.nl

Aan deze wandelroute zijn niet alleen Struinpunten (activiteiten) verbonden, maar ook Vorspunten (streekverhalen en de historische fotoborden). Deze zijn te vinden op www.struinenenvorsen.nl/routes/bewoner-verhalenverteller



Sprookjes, volksverhalen en een knusse setting zijn de ingrediënten voor het jaarlijkse verhalenfestival.



Landart van Michael Hoedjes in Haastrecht tijdens Kunststroming door KrimpenerKunstWaard. Cultureel Podium Vlist en Haastrechtse Kring organiseren ook diverse Kunstevents. Foto: Jan Trouwborst



“WAAR IK OOK GA, IK WEET AL VAN TEVOREN:
HET ZIET ERUIT ZOALS IK HAD GEDACHT.
ALLEEN DE VLIST KAN MIJ MIJN LEVEN LANG BEKOREN;
STEEDS IS HET MIJ OF IEMAND MIJ DAAR WACHT.”

DICHTER HENK KOOIJMAN, GEBOREN EN GETOGEN IN HAASTRECHT



Stoomgemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht, gefotografeerd in 1915. Het gemaal pompte water uit de Vlist in de Hollandse IJssel. In 1990 is het gemaal buiten werking gesteld. De oorspronkelijke installatie is nog grotendeels aanwezig en maakt nu deel uit van de permanente expositie "Hoop aan leem met water".
Hoogezwaaije | Haastrecht | www.gemaalhaastrecht.nl

Stoomgemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht (1917)
De Historische Vereniging Haastrecht gebruikt fotoborden om wandelaars over belangrijke historische plekken te vertellen.

Een doorkijkje naar de plek waar ooit het kasteel van Paulus van Haastrecht in de 14de eeuw heeft gestaan. Het bord staat bij de brug van zwembad de Loete. Foto: Historische Vereniging Haastrecht



Tijdens de Haastrechtse jaarmarkt kunt u in de Rue des Artistes de beeldende kunsten van de inwoners bewonderen.

> OVER DE ROUTE <

Struin door Haastrecht en voel het rijke verleden dat het stadje uitademt. Zo is in museum Paulina Bisdom van Vliet elke ruimte een schatkamer waar je je onderdeel waant van de welgestelde familie van weleer. Aan de overkant van de weg ligt hun tuin De Overtuin, perfect voor een romantische wandeling.

Het verleden spreekt

Ook liefde en verraad gaan hand in hand, zoals bij de aanhouding van prinses Wilhelmina van Pruisen in 1787 bij de Goejanverwellesluis. Dit plan werd in Haastrecht gesmeed. Het bewijs dat zij en prins Willem V van Oranje hier waren, staat gegraveerd

in servies, veilig opgeborgen in het museum.

Kunst van het schaatsen

Niet te missen uit het recentere verleden zijn schaatsers Hein Vergeer en Leo Visser. Deze helden zijn geëerd met een beeldje op het stadhuis en op de rotonde, naar hand van beeldhouwer Dick Aertz.

Even bijkomen

Na de wandeling is bijkomen met een hapje en drankje bij Het Witte Hof een goede tip. 's Zomers natuurlijk op het terras aan de IJssel. Let ook eens op het prachtige historische pand!

Ondernemend en kunstzinnig volkje

Het hart van Haastrecht klopt het hardst in theatergebouw Concordia. Het is het decor voor vele culturele en kunstevents, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Dit werkt als een magneet voor bekende Nederlanders van heinde en verre, die het stadje nog meer laten ervaren. En zo borrelt de inspiratie weer naar boven bij vele kunstenaars en ondernemers die exposeren in popup-kunstwinkel Mijn Straatje aan Hoogstraat 85 en op historische plekken zoals het Gemaal en de Hervormde Kerk.

Nog meer tips voor Kunst & Cultuur in en om Haastrecht

www.atelierpand81.nl

www.facebook.com/cultureelpodiumvlist

www.facebook.com/DeVerhalencompagnie

www.haastrechtsekring.nl

www.historischevereniginghaastrecht.nl

www.kunstwaard.nl

www.overtuinbisdomvanvliet.nl

www.zuidhollandslandschap.nl/nachtleven-hooge-boezem

Foto: Het Witte Hof



De Kunst & Cultuur Route 'van bewoner tot verhalen-verteller' maakt deel uit van in totaal 8 Kunst & Cultuur Routes in het Groene Hart. Alle met een eigen thema. De 8 routes zijn gebundeld in een handzaam boekje, verkrijgbaar bij alle deelnemers aan de routes, toeristische informatiepunten en VVV's.

Het boekje is ook te downloaden via www.struinenenvorsen.nl/downloads

Uitgave van Struinen en Vorsen

www.struinenenvorsen.nl

secretaris@struinenenvorsen.nl

Coördinatie en concepting

Streekadvies 't Laage Land, Gouderak

(Anita van der Vliet, info@streekadvies.nl)

i.s.m. het routeteam

(Nel Steenberg, routessv@gmail.com en

Ria van der Werf, webmaster@struinenenvorsen.nl)

Tekst, vormgeving en cartografie

Graficelly, Reeuwijk (studio@graficelly.nl)

Fotografie

Graficelly en anderen

december 2018

Mede mogelijk
gemaakt door:



provincie
ZUID HOLLAND