

waardoor wandelaars er makkelijk overheen kunnen klimmen.

In het begin doet de onwetende wandelaar dat braaf, maar halverwege komt hij andere recreanten tegen die de hekken openen, er doorheen gaan en ze weer sluiten. Dat is een stuk makkelijker.

Er zijn meer dingen die het wandelen plezierig maken. De Kievieten die rondbuitelen en net als de aanwezige grutto's en tureluurs hun eigen naam roepen. Andere vogels die zich gedurende de tocht aandienen zijn scholekster, blauwe reiger, grote zilverreiger, ooievaar, kokmeeuw, kraai, kauw, fuut, meerkoet en waterhoentje. Zeker drie bankjes op of naast de kade geven de wandelaar gelegenheid om in alle rust van dit moois te genieten.

Knobbelzwanen zijn er ook. Twee gaan er op de wieden, een indrukwekkend gezicht. Het tegenovergestelde is na hek nummer veertien het geval: daar liggen twee half verteerde dode zwanen langs de sloot. Vergane glorie.

Om de vijf minuten wordt de rust verstoord door treinen die op de spoorlijn Utrecht-Gouda voorbijrazen. Ook de hoogspanningsmasten die parallel aan de tiendweg lopen laten zien dat het land van Stein niet in de middle of nowhere ligt.

Hekendorp komt in zicht. Het dorpje is vooral bekend van de Goejanverwellesluis waar prinses Wilhelmina van Pruisen in 1787 is vastgezet door de patriotten. Naar deze stoere prinses is de brug genoemd waar wandelaars de Hollandsche IJssel oversteken.

Aan de overkant ligt in de Lopikerwaard weer een tiendweg: tussen Oudewater en Haastrecht. "Stiltege-

## Het is er heerlijk stil: de hele tocht naar Haastrecht is er niemand te zien

bied" geeft een bordje aan. Het is er inderdaad heerlijk stil: de hele tocht naar Haastrecht is er niemand te zien. De enige levende wezens zijn de schapen in de wei en de talloze vogels. Dichter bij Haastrecht overstemmen de kokmeeuwen en ganzen het geluid van de weidevogels.

Het natuurgebied Hooge Boezem bij Haastrecht zit propvol met grauwe ganzen. In het voorjaarszonnetje steekt Boezemmolen no. 6 helder af. Het is de laatste van de oorspronkelijk zeven molens die de boel langs de Vlist droog hielden.

Iets verderop zat vroeger buitenstation Het Doove Gat. Toen het slecht ging met de ooievaar, kon die hier onbekommerd broeden. Nu de ooievaars op eigen kracht verder kunnen, is het station gesloten. Via Haastrecht gaat het weer op Gouda aan. De onverharde tiendwegen hebben plaats gemaakt voor geasfalteerde fietspaden en wegen. Wel zo makkelijk voor die laatste loodjes.

>>[rd.nl/landvanstein](http://rd.nl/landvanstein) voor een video

